

## **Brigadier General Theodoore Roosevelt, Jr. Sector D, rij 28, Graf 46**

Tot tweemaal verzocht Roosevelt mondeling of hij met de eerste golf aanvallende troepen van de 4th Infantry Division aan land kon gaan van Utah Beach, beide keren werd het geweigerd. Hierop deed Roosevelt de aanvraag op papier, en kreeg toestemming. Geplaagd door artritis, een vorm van een reumatische aandoening, noopte Roosevelt om met een wandelstok te lopen. Zij ziekte speelde duidelijk een rol om zijn aandeel in de landing te beperken, maar daar dacht Roosevelt anders over. Slechts bewapend met een pistool en zijn stok, was Roosevelt de eerste generaal die voet aan wal zette in Normandië. Door de stroming eb het getij, kwam hij anderhalve kilometer zuidelijker aan land dan was gepland. Door goed voorbereidende beschietingen door de marineschepen, was het redelijk rustig en besloot Roosevelt dat hier 'The War Started'. Herhaaldelijk haalde hij, onder Duits vuur, persoonlijk kleine groepjes soldaten van het strand, en leidde hen naar de zeemuur, door de duinen naar het verzamelgebied.

Roosevelt Jr., zoon van President 'Teddy' Roosevelt en een neef van de toen zittende President Franklin D. Roosevelt, ligt naast zijn broer Quentin (Graf 45), welke sneuvelde als piloot tijdens de Eerste Wereldoorlog. De zoon van Theodore Jr., Quentin II, landde ook op 6 juni 1944 in Normandië, en waren daarmee de enige vader en zoon die die aan land kwamen, in Frankrijk.

Op 12 juli 1944 kreeg Roosevelt een hartaanval in een boomgaard.

Hij ligt begraven in **Sector D, rij 28, Graf 46**.

## **Technical Sergeant Frank D. Peregory, sector G, rij 21, graf 7**

Op 8 juni, 1944, toen de voorste gelederen van Comp. K, van het 116th Infantry, 29th Infantry Division Grandcamp-Maisy bereikten werden deze door zwaar machinegeweervuur tegengehouden. Het Duitse vuur kwam vanaf hoger gelegen grond en bestreek de stad. Toen zelfs Amerikaanse tanks de Duitse stellingen niet kon uitschakelen, vertrok T/Sgt Peregory op eigen initiatief richting de stellingen. Bovenaan gekomen ontdekte hij een loopgraaf. Zonder aarzelen sprong hij in de loopgraaf en bewoog zich naar een versterkt punt, 200 meter verder. Hij kwam een aantal Duitsers tegen die hij met handgranaten en de bajonet bestreed, 8 kwamen om en 3 gaven zich over. Zijn stormloop eindigde bij het mitrailleurnest waar hij een groep van 32 Duitsers dwong zich over te geven. Deze actie maakte de weg vrij voor de oprukkende Amerikaanse eenheden. Helaas kwam Peregory zes dagen later om het leven tijdens een actie nabij Couvains. Zijn graf is te vinden in **sector G, rij 21, graf 7**.

## **First Lieutenant Jimmie W. Monteith, sector I, rij 20, graf 12**

Deze episode speelde zich grotendeels af op deze plek, daar waar nu de American Cemetery is gelegen. Het begon op het strand. Monteith zag twee tanks die niet de geschikte positie hadden om effectief vuur af te geven. Door een mijneveld leidde hij daarop de twee tanks naar een betere opstelling die daarop enkele vijandelijke stellingen uitschakelden. Hierna begon hij de defensie van zijn troepen weer aan te geven. Herhaaldelijk rende hij over open terrein 200 tot 300 meter onder dodelijk vuur. Toen de eenheid van Lt Monteith omsingeld werd probeerde hij zijn mannen uit deze situatie te leiden, maar helaas werd Monteith dodelijk getroffen. Door zijn heldenmoed en leiderschap werd hem daarop de Medal of Honor toegekend. Men vindt zijn graf in de **sector I, rij 20, graf 12**.

## **'Saving Private Niland?' (de basis voor 'Saving Private Ryan', de speelfilm)**

Sergeant Frederick 'Fritz' Niland, een paratrooper van de 501st PIR, 101st Airborne Division, H-Company, diende in 1944 samen met nog drie broers in het Amerikaanse leger. Op 6 juni 1944 sneuvelde zijn broer Sergeant Robert J. Niland, 505th PIR, 82nd Airborne Division, in Neuville-au-Plain. Toen Fritz deze mededeling te horen kreeg besloot hij naar Utah Beach te vertrekken en op zoek te gaan naar de andere broer, Preston T. Niland, die bij het 22nd Infantry Regiment zat van de 4th Infantry Division. Bij aankomst bleek Preston op D-Day+1 gesneuveld. Als Fritz later terugkeert bij zijn eenheid, krijgt hij te horen dat ook een derde broer, Edward, vermist wordt sinds mei, en waarschijnlijk gedood, tijdens een bombardementsmissie over Birma. Het leek de legerleiding beter Fritz terug te zenden naar huis, maar Fritz verkoos bij zijn eenheid te blijven. Pas toen zijn eenheid terugkeerde in Engeland werd Fritz doorgestuurd naar Amerika. Later bleek dat Edward nog in leven was en deze keerde 14 maanden later, uit Japans krijgsgevangenschap, ook naar huis.

**De broers Robert en Preston liggen in Sector F, rij 15, respectievelijk in graf 11 en 12.**